

Nieuwskraker

nr. 19, 19 juni 2017

Met deze keer de special van groep 6B!

Agenda

- 19 t/m 23 juni: Leerlingen vrij, team werkt
- 26 juni: Start schoolbreedthema Amsterdam
- 27 juni: PO in Actie; de deuren openen deze dag om 9.20 uur
- 26 t/m 30 juni: Voorlopig adviesgesprekken groep 7
- 30 juni: Rapporten mee
- 3 t/m 7 juli: Oudergesprekken (op uitnodiging en facultatief)
- 3 juli: Nieuwskraker 20



Ondertussen, in de natuur...

Mededelingen

Schoolplein

Op 12 juni waren er opeens allemaal auto's en werklui op het plein. Dit zal u hoogstwaarschijnlijk ook gezien hebben. Inmiddels weten we: De werkzaamheden voor het schoolplein zijn begonnen! Hoera!

Het geeft natuurlijk de laatste weken van het schooljaar wel wat overlast, maar dan hebben we na de vakantie ook wat! Er zal rekening gehouden worden met ons zomerfeest zodat we, met goed weer, genoeg ruimte hebben. Tijdens de bouwvak zal er wel gewerkt worden, maar met minder bezetting en een aantal speeltoestellen zullen later geplaatst worden i.v.m. de levertijd.

Tot zover, als er meer nieuws is leest u dat in de komende Nieuwskrakers!

Internet

De afgelopen weken is door storingen bij Ziggo regelmatig het internet op school uitgevallen. We begrepen dat er meer winkels en huishoudens in de buurt hier last van hebben of hebben gehad. Dit heeft elke keer veel gevolgen voor het onderwijs op school. Leerkrachten hebben steeds weer oplossingen moeten verzinnen om het werk aan te passen. Nu zijn we wel 'Knap Creatief' maar er zijn grenzen.. Door die storingen hebben we ook geen telefoon. We kunnen zelf niet bellen en ook niet gebeld worden.

We worden er inmiddels hopeloos van en ook de ouders maken zich zorgen omdat de school niet of slecht bereikbaar is.

We zullen komende week onderzoeken of we voor de bereikbaarheid van de school een oplossing kunnen vinden. We hopen dat Ziggo het weer onder controle heeft, deze week hebben we het internet ook hard nodig om de toetsen te kunnen invoeren en de rapporten te kunnen maken.

Vingers crossed....

Offerfeest

Wij gaan ervan uit dat u het offerfeest viert op vrijdag 1, zaterdag 2 of zondag 3 september. Mocht u op maandag 4 september het feest met uw kinderen willen vieren dan dient u dit door te geven aan de school. Dit kan bij onze administratie. Langer verlof voor bijvoorbeeld viering van het feest in het buitenland wordt niet gegeven. Wij houden ons hiermee aan de richtlijnen van de gemeente Amsterdam.

PO in Actie

Zoals u in de mail heeft kunnen lezen doen wij mee met de prikactie op 27 juni. Dit betekent dat de deuren van onze school op die dag een uur later openen om 9.20 uur. Wij rekenen op uw begrip en hopen dat u het, eventueel met behulp van andere ouders, kunt organiseren.

U kunt de petitie nog steeds tekenen via www.pofront.nl.

Verkoop bonnen Zomerfeest

U kunt op de volgende dagen alvast de bonnen voor het zomerfeest kopen.

Bij de deparcance en bij het hoofdgebouw.

Woensdag 12 juli: 8.15 uur - 8.45 uur en van 12.15 uur - 12.45 uur.

Donderdag 13 juli: 8.15 uur - 8.45 uur en van 14.15 uur - 14.45 uur.

Vrijdag 14 juli: 8.15 uur - 8.45 uur en van 11.45 uur - 12.15 uur

Zaterdag 24 juni is de Hartekind Challenge in Wijk aan Zee!

Duik, Jip, Nathan (groep 5b), Quint en Siem (groep 3), papa's Nick en Jan Bastiaan en de juffen en meester Dominique, Irene, Charlotte en Ziggy doen mee, met een belangrijke reden: zoveel mogelijk geld ophalen voor Stichting Hartekind.

Dagelijks worden er in Nederland 4 kinderen geboren met een hartafwijking. Dagelijks krijgen er 3 kinderen een openhartoperatie om te kunnen overleven en helaas overlijdt er in Nederland nog elke 2 dagen een kind aan de gevolgen van een hartafwijking! Stichting Hartekind wil door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van deze hartekinderen verbeteren, zodat ze gewoon kind kunnen zijn, met als motto: "**Kind zijn, hart nodig!**"

De moeder van hartekind Duik heeft een actiepagina aangemaakt op www.pifworld.com/nl/groups/x2p5y918rM/notenkraaker-groep-5b/

Wil jij onze Notenkraaker-sportievelingen steunen en daarmee Hartekind helpen? Doneer dan via bovenstaande link, want: **Kind zijn, hart nodig!**





Special groep 6B

In de special van groep 6B de volgende onderdelen:

- *Een fotoverslag van de reis door de tijd die de groep samen met groep 6A maakte;
- *Een tekst van Lina over het het was om Joods te zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog;
- *Dagboekteksten van Lisa getiteld 10 mei 1940;
- *Een fantasietekst van Annabel.

Tijdreis

Vrijdag 16 juni was het dan zo ver: de groepen 6 gingen samen op reis.

Terug in de tijd!

De tijdmachine stond vrijdagochtend om kwart voor negen klaar bij de viskraam. We konden zo instappen en hij begon aan alle kanten te brommen en te roken. Het duurde wel 45 minuten, maar toen waren we er. Toen we uit de tijdmachine stapten zagen we wat bomen en daarachter een soort poort. We liepen er naartoe.

Het bleek een soort park te zijn. Archeon heette het. Binnen stonden een paar gidsen ons al op te wachten. We werden verdeeld over drie groepen. Iedere groep ging naar een apart gedeelte in het park.

We kregen drie tijden te zien: de prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. We hebben van alles gezien en konden ook veel zelf doen. Het was hartstikke leuk. Na de lunch konden we in kleinere groepjes nog het park door. Zo konden we ook nog de andere tijden bezoeken. Er was ook een leuke speeltuin.

Aan het eind zagen we een bloederig gladiatorengevecht. Gelukkig ging er niemand dood. Je kon na afloop gewoon nog met de gladiatoren praten.

We gingen weer naar de tijdmachine en stapten in. Gelukkig kwamen we weer veilig bij school aan. Maar...waar waren Kilian, Zeb en Saartje gebleven?





De kinderen hebben in mei oorlogsverhalen in hun familie verzameld en opgeschreven. Sommige kinderen hebben heel goed opgelet bij geschiedenis en zelf een oorlogsverhaal geschreven. Uit alle verhalen uit de klas is de tekst van Lina door de kinderen gekozen.

Als je Joods bent in de oorlog...

Door Lina

Het was tien mei 1940 en Anna lag in bed. Ze was nog wakker. Opeens kwam haar moeder binnen in haar kamer. Ze hoorde een vreemd geluid buiten. Het was hard en het leek heel dichtbij. Haar moeder rende naar haar bed en tilde haar op.

'Moffen' zei ze, 'slechte moffen.' Anna wist niet wat moffen betekende. Anna voelde dat haar moeder bang en boos was. Haar moeder rende naar de kelder, die was onder de trap. 'Onder de trap is het altijd het veiligst' had haar moeder ooit gezegd. Ze ging zitten in de kelder en Anna zag dat haar vader en haar zus Sarah daar ook zaten. 'Wat... wat...' wou Anna zeggen maar haar moeder zei voor dat ze iets kon zeggen: 'De Duitsers zijn ons land binnen gekomen. En wat je buiten hoort zijn vliegtuigen.' Anna ging bij haar moeder zitten. Anna hoorde een heel hard geluid buiten. Anna was heel bang. Ze klemde zich in haar moeders armen. Ze hoorde schoten buiten. Alle kasten in de kelder vielen om. Anna was nog nooit zo bang geweest. Anna vond het lijken op een aardbeving. Anna keek naar haar zus, die was ook bang. Opeens viel haar moeder neer. Anna schrok. Het was nu stil. Maar haar moeder, die lag doodstil op de grond...

Het was de volgende ochtend, en Anna zat te ontbijten. Het was stil. Iedereen dacht aan het zelfde ding; Dat de moeder van Anna dood was. 'Ik ga van tafel' zei Anna. Het was zaterdag. Ze liep naar buiten. Toen ze naar binnen liep liep haar vader naar haar toe. 'Je moet een Joodse ster op je jas dragen.' zei hij en hij pakte haar jas. Anna snapte er helemaal niks van en liep naar haar kamer. Op de weg naar haar kamer kwam ze haar zus tegen. 'Dus dat is dus die Joodse ster!' zei Anna terwijl ze naar de ster keek die op Sarah jas. Sarah negeerde en zei; 'Ik ga boodschappen doen, ga je mee?' 'Oké', zei Anna. Ze liep naar de kamer waar haar vader haar jas had. Ze keek naar haar jas. 'Ik wil niet z'n ster op mijn jas hebben! Hij is lelijk.' 'Kom, zo erg is het niet.' zei haar vader. 'We hebben appels nodig. Hier zijn de bonnen,' zei hij en gaf de bonnen aan Sarah. Samen liepen Anna en Sarah naar de winkel.

Ze stonden voor de winkel. 'Kijk' zei Anna en wees naar een bord dat bij de winkel stond. 'Verboden voor Joden' las Sarah. 'Dat is vast niks' zei ze en liep naar binnen. Anna bleef staan. Een paar minuten later hoorde ze geschreeuw in de winkel. Haar zus kwam naar buiten rennen. 'Rennen!' riep ze en pakte Anna's hand.

Toen ze thuis kwamen liep Sarah naar haar vader toe. Ze vertelde het hele verhaal.

'De man zei ook dat ik naar een winkeltje hier om de hoek maar moest gaan. Dat is niet verboden.' Toen Sarah klaar was pakte ze Anna's hand en fluisterde in haar oor: 'Wil jij voor papa even naar de winkel gaan? Dat is niet voor ons verboden.' 'Oké,' zei Anna en pakte haar tas. Ze rende naar buiten. Op de heenweg zag ze twee Duitse soldaten lopen. Ze rende snel verder.

Toen ze klaar was met boodschappen doen en terug naar huis liep schrok ze. Ze was nu in haar straat. Ze zag de twee Duitse soldaten die ze op de heenweg ook had gezien haar huis uit lopen. Ze verstopten zich achter de regenton. Pas een half uur later durfde ze weer tevoorschijn te komen. Ze rende haar huis in. 'Papa? Sarah?' Geen antwoord.

'Hallo?' riep ze weer. Ze liep de trap op. Toen weer af. Ze zocht het hele huis door, maar geen spoor te bekennen. Toen zag ze een brief op de grond liggen. Ze maakte de brief open. 'Wie nog meer in dit huis wonen, moeten zich melden bij de Duitsers.' Las Anna. Ze wou zich niet melden! Het was laat. Ze moest gaan slapen. Ze liep de trap op naar haar kamer.

Morgen zou ze rustig aan doen en kijken wat er ging gebeuren. Ze trok haar nachtjapon aan en kroop in bed. Toen viel ze in slaap.



De volgende ochtend had ze een idee. Ze ging bij iemand onderduiken! Misschien wel bij een van haar vriendinnen. Nee, die waren allemaal Joods. Of toch... Annelies was niet Joods! Daar kon ze onderduiken. Ze pakte meteen haar fiets, en fietste naar Annelies. Het was niet ver weg.

Toen ze er was belde ze aan. Nu maar hopen dat iemand thuis was. Gelukkig, ze hoorde voetstappen. De vader van Annelies deed open. 'O, hoi Anna.' zei hij. 'Kom binnen.' Anna liep naar de woonkamer waar Annelies ook zat. 'Mag ik bij jullie onderduiken?' vroeg Anna meteen. Anna dacht dat dat een hele gewone vraag was. Maar de vader van Annelies dacht er anders over. 'Onderduiken?!' riep hij. 'Maar dan breng ons in gevaar' 'Zij zou ons toch ook helpen, pap?' zei Annelies. 'Da's waar' zei hij. 'We hebben misschien nog wel een plekje.' 'Yes!' zei Anna. Op dat moment ging de bel. 'Dat zijn misschien wel Duitsers!' Annelies's vader liep naar een andere kamer. 'Kom mee' zei hij tegen Anna. Anna moest in een krap luik zitten. Het was er heel benauwd. Anna was heel bang. Het luik ging dicht. Een paar minuten later deed Annelies het luik open. 'Ze zijn weg! Ze zijn weg!'

10 mei 1940

Door Lisa

Vandaag kon ik niet slapen. Ik hoorde heel veel vliegtuigen. Ik ging naar school.. Toen bleek dat er een kind weg was. Er kwam opeens een mevrouw binnen. Het was haar oma. Ze vertelde dat ze was opgepakt door de Duitsers. Na een tijdje hoorden we een harde knal, het was aan de overkant. We hoorden gegil van mensen. We besloten naar huis te gaan. Ik en mijn vriendin Rosa renden samen naar huis. De volgende dag op school was Rosa, mijn beste vriendin, ook opgepakt. Ik en mijn familie moesten een ster. Mijn ouders besloten dat ik niet meer naar school mocht, we moesten onderduiken voor de Duitsers. Op 15 mei 1940 werd ik opgepakt. Ik werd vervoerd naar een concentratiekamp bij Vught. Er was niet veel eten en niet veel drinken. Mijn vader en moeder zaten aan de andere kant en ik alleen. Ik vond het supereng.

Het arme meisje

Door Annabel

Hoi allemaal. Ik ben Annabel. Ik weet hele leuke verhalen. Ik zal er eens een vertellen.

Er was eens een meisje. Ze woonde helemaal alleen. En ze was ook nog eens heel arm. Het enige wat ze had was een snackbar. Daar kwamen superveel klanten. En dan vraag je je af: waarom was ze dan arm!? Nou, er was een heel; gemene baas en die pakte al haar geld af.

Nou zal ik wat meer vertellen over dat meisje. Zij woonde in een caravan. Ze at altijd maïs. Dat was het enige eten wat ze had. Op een dag kreeg ze een cadeau. Het was een kaartje naar de Zuidpool. Ze zag dat ze met een ondergrondse trein ging. Een trein had ze nog nooit gezien, maar ze wist wel wat het was, een rijdend ding op rails. Maar het enige was: ze moest in de snackbar werken. Toch dacht ze: Laat dat maar even zitten. Ze liep naar het station. En stapte de trein in.

Het was drie uur rijden (met de trein) naar de Zuidpool. Toen ze er eindelijk was, kwam er meteen een pinguïn op haar af. Het meisje vond hem wel schattig. En even later waren ze beste vrienden. De pinguïn (het meisje noemde haar Lotje) bracht haar naar een veilige plek waar mee pinguïns woonden. Het was een gek gezicht. Sommige pinguïns bakten pizza en weer anderen waren het journaal aan het presenteren.

Het meisje keek om zich heen en zag toen pas dat het een kristalgrot was. Alle huisjes waren uit kristal gehakt. Lotje liet haar iets heel moois zien. Een aquarium. Er zaten prachtige vissen in. Het aquarium was heel groot. Het had geen plafond. Nu pas merkte het meisje dat alle pinguïns een shirt droegen. Het meisje vroeg het aan Lotje. Lotje antwoordde een beetje beledigd: "Waarom draag jij een shirt?"

Daar wist het meisje geen antwoord op en zei: "Ik ga maar weer eens naar huis."

Toen ze thuis was, was niks beter geworden. Geen loterij gewonnen, nog steeds heel arm. Maar het enige was: ze had een blij gevoel!

INGEZONDEN OPROEPEN

(De Notenkraaker doet mee in september met alle groepen 6, 7 en 8. Helpt u mee het mogelijk te maken?)

DOE MEE!

**Expeditie micro:bit voor de basisschool. Adopteer een school voor de kostprijs van 750 euro!
Iedere school ontvangt 30 Digi- Klooikoffers met 30 micro:bits**

Expeditie micro:bit

Hulp gevraagd!

MISSIE

FutureNL wil kinderen beter voorbereiden op de toekomst door ze digitale vaardigheden te laten ontwikkelen. Voor alle kinderen in groep 6, 7 en 8. In september 2017 gaan duizenden kinderen uit groep 6, 7 en 8 in het hele land starten met expeditie micro:bit. De aanmeldingen vanuit het onderwijs lopen storm! Op vrijdag de 13de oktober 2017 vindt de finale van expeditie micro:bit plaats.

De micro:bit is een klein microcontroller-board ontwikkeld door de BBC in Engeland. Stichting FutureNL zet zich in om iedere deelnemende school aan de expeditie **30 Digi-Klooikoffers inclusief 30 micro:bits cadeau** te geven. In deze koffer bovendien volop [lesmateriaal](#) om dagenlang met de micro:bit te programmeren. De hulp van het bedrijfsleven is daarbij uiteraard een vereiste.

HOE KUN JE HELPEN?

Adopteer een school, een stadsdeel, dorp of stad!

De kostprijs van 30 Digi-kooikoffers inclusief 30 micro:bits bedraagt 750 euro per school.

Over Stichting FutureNL

Adopteer een klas!

Met expeditie micro:bit willen we leerkrachten en leerlingen enthousiasmeren voor digitale geletterdheid. Adopteer een school, stadsdeel, dorp of stad!

www.futurenl.org/adoptie

10 scholen = 7.500 euro 20 scholen = 15.000 euro 40 scholen = 30.000 euro 80 scholen = 60.000 euro

Stichting FutureNL gelooft dat alle Nederlandse kinderen nu digitale vaardigheden moeten ontwikkelen door vanzelfsprekende interactie met technologie om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren. Hiervoor ontwikkelt de stichting leerlijnen en lesmaterialen.